

Nordkap med Tromsö och Finland



BESKRIVNING

Nordkap med Tromsö och Finland

13 dagar

För 43:e året laddar vi för ännu en fantastisk resa!

Vi lovar att detta är den mest intressanta

Norden-runt-resa du kan uppleva till Europas nordligaste utpost - Nordkapsklippan - som stupar rakt ner i Norra Ishavet!

Under lagom långa dagsetapper bjuds vi sköna naturscenarier med exotisk vildmark och oändliga vidder samt berömda platser som Polcirkeln, ishavsstaden Tromsö, Rovaniemi och de tusen sjöarnas land - Finland.

RESEFAKTA

Enkelrum/hyttstillägg: 5.800:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter. Del i dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag tretton. Färjor i norra Norge. Färja Helsingfors-Stockholm i insides hytt. Utflykter och rundturer enligt program, moms och reseledarservice. Inträde till Ishavskatedralen, Samemuseet i Tromsö samt till Nordkapsklippan.

Dag 1 Hemorten - Gävle

Dag 1 – Hemorten – Gävle

Från våra påstigningsorter reser vi norrut på E4:an genom de småländska skogarna förbi Jönköping. Med uppehåll för fika och lunch passerar vi Norrköping och Stockholm på vår väg till Gävle och Scandic Hotel CH där övernattnig och middag väntar. Cirka 70 mil.

Dag 2 Gävle - Umeå

Dag 2 – Gävle – Umeå

Efter frukost fortsätter färden norrut längs den vackra Östersjökusten. Vi åker förbi städer som Hudiksvall och Sundsvall samt kör över den imponerande Höga Kusten bron där vi tar en paus och njuter av utsikten över Ångermanälven. Vi tjasas av det omväxlande landskapet med de stora Norrlandsälvarna och den ibland dramatiska kusten med höga berg som bjuder på imponerande vyer på vår väg mot Umeå. Här i björkarnas stad tar vi sedan in på Scandic Plaza i Umeå där även middagen serveras. Cirka 54 mil.

Dag 3 Umeå - Gällivare

Efter frukost fortsätter vi norrut. Vi stannar vid Storforsen och förundras över dess mäktiga brus innan vi passerar polcirkeln. Det är sedan inte långt kvar till Jokkmokk som är porten till fjällvärlden och en självklar marknadsplats. Vi kör sedan sista biten upp till vårt mål för dagen, Quality Hotel Lapland i Gällivare. Cirka 49 mil.

Dag 4 Gällivare - Tromsö

Ännu en spännande dag har vi framför oss! Vid Vittangi t.ex. väntar suptallen, där vi måste stanna och ta oss en stärkare. Enligt kommunalt påbud skulle kuskarna alltid stanna där för en styrketår och hästarna blev så vana att de stannade även om kusken somnat! I Karesuando besöker vi sedan Sveriges nordligaste kyrka innan vi åker vidare mot Kilpisjärvimassivet. Nu får vi från den finska sidan uppleva detta sällsamma hur Sveriges rofylt sköna fjällvärd övergår i Norges dramatiska fjäll och fjordar. Vi överväldigas av den ena storslagna vyn efter den andra. Efter nedfärden från Kilpisjärvi möts vi av Lyngenalperna, som vi skall se mer av dag sex. Nu åker vi till ishavsstaden Tromsö för att vila ut i två nätter på Scandic Ishavshotell. Cirka 48 mil.

Dag 5 Tromsö

I dag börjar vi med ett besök i världens finaste samemuseum som ökar förståelsen för den kultur vi kommer att möta här uppe. På vår rundtur utforskar vi ön som Tromsö ligger på och naturligtvis besöker vi den märkliga Ishavskatedralen. Eftermiddagen fri för egna strövtåg. Säkert lockar aktiviteterna i hamnen vid Hurtigrutens ankomst eller kanske någon tar linbanan för att njuta av den storslagna utsikten över staden.

Dag 6 Tromsö - Alta

Tidig frukost och avfärd till första färjan. Vi har i dag två vackra färjeturer, först över Ullsfjorden och sedan över Lyngenfjorden. Lyngenfjällen står som kulisser runt om oss – undersköna vyer! Sedan tar vi bussen upp och kör längs med fjorden och får en fantastisk bild över landskapet. I Storslett kör vi in i Reisadalen som ingår i en nationalpark och har en ovanligt rik flora och fauna för att ligga så långt norrut. Vi stannar till på Gildetun och äter lunch innan vi fortsätter längs den vackra ishavskusten och passerar fiskesamernas byar på vår väg till Alta där övernattnig och middag väntar på Scandic Hotel Alta. Cirka 29 mil.

Dag 7 Alta - Honningsvåg

Varje dag är en attraktion. Efter frukost fortsätter vi över Altaälvens mynning och vidare till det väldiga tundralika Sennalandet, Karasjoksamernas sommarviste. Innan vi kommer fram till Porsangerfjorden har vi gjort en avstickare till Hammerfest för att äta lunch och njuta av de härliga kusterna kring världens nordligaste stad. Sedan åker vi genom tunneln över till Mageröya, där Honningsvåg ligger. Här packar vi upp för att bo två nätter på Scandic Destination Nordkapp. Cirka 18 mil.

Dag 8 Nordkap

Vi börjar med sovorgon och en fri förmiddag för egna strövtåg i Honningsvåg. På sen eftermiddagen åker vi på en rundtur på Mageröya och njuter av det vinpinade landskapet.

Vi tar oss sedan upp till resans främsta mål – Nordkapsklippan. Från den hårt vindpinade klippan, som stupar 307 meter rakt ner, blickar vi ut över det till synes oändliga Ishavet och undgår inte att fascineras av den speciella stämning som råder häruppe. Självklart hoppas vi att få se Midnattssolen.

Dag 9 Honningsvåg - Saariselkä

Efter frukost återvänder vi till fastlandet och vidare söderut över den oändliga och mjukt böljande Finnmarksvidda. Vi ser renflokar, sameläger och hjortronmyrar. I Karasjok återfinner vi samernas viktigaste centra med bland annat Norska Sametinget, Samemuséet, och Sapmi Park. Vi stannar till i Sapmi Park där man kan besöka serveringar och butiker. Vi passerar den finska gränsen och är snart framme i Saariselkä där middag och övernattnig väntar på Santas Hotel Tunturi. Cirka 41 mil.

Dag 10 Saariselkä - Rovaniemi

Vi reser genom finska Lapplands väldiga skogar till Rovaniemi. Nu har vi lämnat ödemarken bakom oss och kommit in i jordbruksbygd igen. Vi passerar återigen polcirkeln när vi tar oss in i tomtens hemtrakter Rovaniemi. Här gör vi en rundtur och får se den nya spännande stadsplaneringen som Alvar Alto gjorde efter den stora branden 1944, då staden totalförstördes. Vi checkar sedan in på Hotel Rantasipi Pohjanhovi för middag och övernattnig.

Cirka 35 mil.

Dag 11 Rovaniemi - Jyväskylä

Efter frukost, avfärd och via Finlands Östersjökust når vi återigen E4:an, som vi åkte på i början av resan. Vi svänger in mot sjösystemet och kör ner till Jyväskylä. Här i hjärtat av Insjöfinland väntar middag och övernattnig på Scandic Jyväskylä City Hotel. Cirka 56 mil.

I Rovaniemi tar vi farväl av våra gäster som på eftermiddagen flyger hem via Helsingfors till Köpenhamn/Stockholm.

Dag 12 Jyväskylä - Helsingfors

Frukost och avfärd mot Helsingfors där vi gör en stadsrundtur bland de mest kända sevärdheterna: Sibelius monument, Tempelplatsens kyrka, olympiastadion och Senatstorget. Kl. 17.00 avgår Silja Lines lyxiga fartyg mot Stockholm. Vi tar våra hytter i besittning och en skön överfart med middag väntar. Cirka 27 mil.

Dag 13 Stockholm - Hemorten

Vi vaknar förmodligen tidigt för att inte missa Stockholms vackra skärgård vid frukosten ombord. Så är vi då tillbaka i Sverige och beger oss ner mot Skåne. Vi rastar för fika och lunch och är snart hemma igen för att smälta alla starka intryck som denna resa bjudit på. Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA

Avgångar

Avgång:

2021-07-15

Pris:

18 995 kr