

# Dublin och Wicklow Mountains



## BESKRIVNING

Dublin och Wicklow Mountains

6 dagar

Irlands trädgård kallas grevskapet Wicklow strax söder om Dublin med anledning av sina många blomsterrika parker. Utöver parkerna och ett mäktigt landskap finns här ölbryggerier, whiskydestillerier, väverier, praktfulla gods och förstås den trevliga huvudstaden Dublin.

## RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flyg i turistklass Köpenhamn-Dublin. Bussresa enligt program. Del i dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag sex samt en publunch. Entré till Powerscourt Estate & Gardens, Glendalough klosterby, Avoca Handweavers & Mill och Wicklow's Historical Gaol. Det ingår även besök med provning på Powercourt Destilleri, Wicklow Brewery och Guinness Storehouse. Reseledarservice, vägskatter och moms. Vi reserverar oss för ändrade flygtider och flygpriser.

## Dag 1 Hemorten - Dublin - Enniskerry

Efter uppsamlingen i Skåne kör vi över bron till Kastrup varifrån vi flyger till Dublin. Här väntar en irländsk buss på att ta oss runt på den gröna ön. Men vi börjar med Dublin. Dublin grundades av vikingarna i mitten av 800-talet. Staden är full av kultur, historia och affärer. Vi gör en rundtur och får se bland annat de två katedralerna St Patrick's och Christ Church. Trinity College, Parken och Temple Bar området får vi förstås inte heller missa. Vi åker sedan utanför staden till Enniskerry där vi ska bo fem nätter på Summerhill House Hotel. Ett bedårande hus i utkanten av staden bara 30 minuters färdväg från Dublin, i det sköna Wicklow County. Här avslutar vi varje dag med en välsmakande middag.

## Dag 2-5 Wicklow Mountains och Dublin

Vårt hotell ligger alldeles intill Powerscourt slott och trädgårdar, så här börjar vi vår resa med besök och rundvandring i kanske Irlands vackraste trädgård. (National Geographic har till och med utnämnt den till världens tredje vackraste). Här återfinns bland annat landets högsta vattenfall och en stilren japansk trädgård. Hit hör även ett whisky destilleri som vi förstås måste titta närmare på och smaka dess produkter.

Det blir även längre utflykter i det sköna vilda landskapet. Vi reser in i Wicklow nationalpark till Glendalough. Wicklow bergen kallas ibland för Irlands trädgård då de är täckta av torv och därmed har en rik flora. Här reser vi genom Glendalough som betyder dalen mellan de två sjöarna. Hit åkte munken St Kevin för att finna ro på 500-talet. Han fann det och grundade ett kloster, som grundade ett destilleri också vidare. Idag är det pilgrimer och turister som söker skönheten och lugnet i platsen. Klostret är i ruiner och destilleriet har blivit ett hantverksprojekt för några lokala whiskyentusiaster men naturen har inte förlorat sin kraft. Vi får en guidad tur i den gamla klosterbyn som länge var centrum för den kristna läran.

På eftermiddagen tittar vi in i Avoca Handweavers & Mill där vi får se det gamla väveriet med anor från 1700-talet. Det bli möjlighet att handla och fika.

En annan utflykt går till Wicklow och Redcross. Vi besöker då Wicklow's Historic Gaol. Museet som var ett berömt gammalt fängelse. Här åskådliggör man hur det var för alla de irländare som sattes i fängelse under de 200 år då man var under brittiskt styre. Vi får också en inblick i hur det har sett ut i landet under olika tidsperioder av historien. Vi fortsätter sen till Redcross där vi serveras en äkta publunch på Mickey Finns Pub. Det blir även besök och ölprovning i bryggeriet.

Det blir ett bryggeribesök till innan vi beger oss hemåt och det är på det stora Guinness Storehouse i Dublin. Med en audioguide i handen tar man sig genom det gamla lagerhuset som är ombyggd till en toppmodern utställning om Guinness historia och öl framställningen. Besöket avslutas med ett glas allra högst upp med vacker utsikt över staden. I övrigt är dagen fri för egna intressen. Kanske vill någon se mer om Vikingarnas tid i staden på Dublin Castle, se konsten på Irish museum of modern art eller utforska Trinity universitetet och dess bibliotek.

## Dag 6 Enniskerry – Hemorten

Då var det dags att ta farväl av detta vackra land och vi tar flyget hem från Dublin. Det vackra landskapet och den vänliga befolkningen har gett oss minnen för livet.

# HOTELLFAKTA

# Avgångar

Avgång:

Pris: