

Lofoten flyg/buss



BESKRIVNING

Lofoten

kombination flyg/buss

8 dagar

Lofoten i Nordnorge är helt enastående, här skjuter bergstoppar upp som missiler ur havet och fjordar karvar sig mödosamt genom massiven och in i små fiskesamhällen.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flyg i turistklass Malmö/sturup via Stockholm på egen hand. Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter. Del i dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag åtta. Färjeavgifter, utflykter och rundturer enligt program, moms och reseledarservice. Rundvandring på Icehotel 365. Övriga entréavgifter tillkommer.

Resan kan också bokas med flyg bara ett håll. Ring för mer information om detta.

Dag 1 - Sturup-Jukasjärvi

Flyget går från Sturup till Kiruna, därifrån får man på egen hand ta sig till Jukkasjärvi dit övriga gruppen anländer med buss på kvällen. Vi bor i ishotellets varma rum –Kaamos, som alla är i markplan, byggda och inredda i harmoni med naturen i hus med sex till åtta rum. Vi ägnar kvällen till att lära känna varandra och äta middag tillsammans.

Dag 2 - Jukkasjärvi

Här finns nu året runt Jukkasjärvis världsberömda ishotell. Vi går en rundvandring på Icehotell 365 för att se det spektakulära hotellet i is. Sen åker vi ut till Sveriges äldsta same-kyrka samt kan beundra Bror Hjorts berömda altartavla, en trärelief i starka samiska färger. Härfter väntar en rundtur i Kiruna där vi bl.a. ser den unika kyrkan, utsmyckad av kända svenska konstnärer samt stadshuset med sitt strama klocktorn. På eftermiddagen gör vi en liten utflykt så långt vägen går i västerled till Kebnekaises fot och Nikkaluokta, där samerna Sarri residerar. Efter en intressant dag väntar en välsmakande middag på hotellet.

Dag 3 – Jukkasjärvi – Svolve

Efter en tidig frukost tar vi den vackra Nordkalottvägen mot norska gränsen och får se många mäktiga fjällmassiv resa sig kring sjumilasjön Torneträsk. I Abisko nationalpark kan vi se den berömda Lappporten och den dramatiska Abisko Canyon. Färden går vidare in i Norge och vi kommer över till Norges största ö – Hinnöya – och på vackra fjordvägar åker vi längre ut mot Lofoten. I Stokmarknes stiger vi ombord för en vacker båttur på cirka en timme över fjorden till Fiskebøl. På eftermiddagen anländer vi till Svolve, vars sköna omgivning har beskrivits av konstnärer från hela världen. Här skall vi bo sagolikt vackert direkt vid hamnen i två nätter på lyxiga Thon Hotel Lofoten. Cirka 35 mil.

Dag 4 – Lofoten

Efter frukosten beger vi oss med bussen ner mot den sydligaste delen av ögruppen. Här står Lofotenväggen, de höga spetsiga fjällen, som en vit fond i väster och speglar sig i gröna fjordvikar med underbara röda fiskelägen. Ett dramatiskt alpint havslandskap som är en dröm för varje fotograf. Vi passerar tunnlar och broar till ön Moskensøy. I Henningsvær, ett av många vackra fiskelägen, gör vi ett längre uppehåll innan vi återvänder till Svolve som vi nu också hinner upptäcka innan vi äter middag på hotellet.

Dag 5 - Lofoten-Mo i Rama

Frukost på hotellet och därefter beger vi oss till vår färja som avgår ca 09.00 till Bognes. Kanske kan vi under den två timmar långa sjöresan skymta någon val, som tidigare var Lofotens främsta inkomstkälla. I Bognes följer vi på vackra vägar längs fjordarna kuststräckan ner mot Fauske. Härfter åker vi upp på Saltfjäll med härliga fjällvidder. Vägens högsta punkt är 707 meter och kantad av minnesmärken över de krigsfångar som omkom när tyskarna byggde Nordlandsjärnvägen. Vi gör ett stopp vid Polcirkelstugan innan Polcirkeln passeras. Efter Mo i Rama kommer vi till Mosjøen och den pittoreska Sjögatan med Nordnorges längsta sammanhängande trähusbebyggelse från 1800-talet. Här övernattar vi på Fru Haugans Hotel. Cirka 43 mil.

Dag 6 – Mo i Rana – Trondheim

Efter frukost fortsätter vi genom en av Norges största skogsbygder in i Trøndelag med de frodiga jordbruksbygderna. Dagens mål är Trondheim som 1997 firade sitt 1000-årsjubileum. Det var vikingakungen Olav Tryggvason som anlade en handelsplats vid Nidelvas mynning, Nidaros. Vi gör en rundtur bland de idylliska trähusen och besöker bl.a. den världsberömda Nidarosdomen som är Nordens ståtligaste medeltidsbyggnad. Middag och övernattnig direkt vid Nidelven på centralt belägna Thon Hotel Nidaros. Cirka 40 mil.

Dag 7 – Trondheim – Hamar

Färden går idag upp över de öppna vidderna på Dovrefjäll. Kanske träffar vi det legendariska trollet Dovregubben i detta fantastiska sagolandskap innan vi kommer ner i den vackra Gudbrandsdalen. Vi passerar OS-staden Lillehammer och når sjön Mjösa för övernattnig i Hamar på First Hotel. Cirka 42 mil.

Dag 8 – Hamar – Hemorten

Det är nu sista dagen på denna fantastiska resa. Det är dags att summera alla intryck under färden mot Sverige. Vi passerar utkanten av Oslo och via västkusten når vi åter Skåne på kvällen. Med oss hem har vi massor av vackra vyer och underbara upplevelser! Cirka 65 mil.

HOTELLFAKTA

Avgångar

Avgång:

Pris från: