

Passionsspelen i Oberammergau 2022



BESKRIVNING

Passionsspelen i Oberammergau 2022

7 dagar

Sedan 1634 spelar invånarna i den bayerska byn Oberammergau med ungefär tio års mellanrum upp ett passionsspel som tack till Gud för att de skonades från krig och pest. Följ med 2022 och se detta fantastiska skådespel som hela orten deltar i och som lockar besökare från hela världen. Under resan besöker vi även blomsterön Mainau och tar bergbanan upp på Pfänder med vacker utsikt över Boden sjön och bort till de schweiziska alperna.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg 2600:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter. Övernattning i dubbelrum med dusch/wc. Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag sju. Biljett av högsta klass till passionsspelen i Oberammergau där middagen äts i pausen. Entré till Mainau och bergtur på Pfänder. Utflykter enligt programmet. Färje- och broavgifter, vägskatter, moms samt reseledare. Övriga eventuella entréavgifter tillkommer. Boende i privatpensioner i och omkring Oberammergau. På den här resan gäller speciella boknings/avställningsregler. Anmälningsavgiften är 6000:- per person

Dag 1 Hemorten-Dessau

Vi reser på morgonen via våra anslutningsorter och Öresundsbron samt färjan Gedser-Rostock ner till Tyskland. Med stopp för lunch och fika fortsätter färden söderut förbi Berlin ner till Dessau. Här väntar middag och övernattnig på Radisson Blu Fürst Leopold Hotel. Cirka 55 mil.

Dag 2 Dessau-Bregenz

Efter frukost fortsätter vi söderut . Vi kör förbi Halle in i Thüringen och in i Bayern. Här är Landskapet vackrare, folket gladare och ölen godare. Från Würzburg utgår den romantiska vägen, här vimlar det av intressanta och vackra platser. En av de mest kända orterna är Dinkelsbühl som varje sommar tackar svenskarna för att man blev skonad under 30 åriga kriget. Vid Lindau tar vi oss över gränsen in i Österrike till Bregenz. Här ska vi bo tre nätter på Hotel Messmer. Hotellet ligger centralt och efter middagen kan det kanske vara skönt att promenera ner till Bodensjön och den vackra strandpromenaden. Cirka 60 mil.

Dag 3 - Bodensjön

Idag ska vi se Bodensjön från sin vackraste sida. Bregenz breder ut sig längs med sjön och med berget Pfänder på andra sidan.

Vid klart väder har man en fantastisk utsikt från berget. En gondol som tar 80 passagerare åt gången leder upp till toppen där det finns en servering och en liten djurpark med typiska bergsdjur. Vi har en fantastisk utsikt dels från gondolens panorama fönster och sen från toppen. Vi ser stora delar av sjön men också de schweiziska Alperna vid klart väder. Efter en rundtur i parken får man välja om man vill åka ner också eller vandra ner till staden. Det är också väldigt avkopplande att ta en båtutur på sjön och se Bregenz och Festspel scenen från den vinkeln. Den som vill kan till exempel ta båten till den charmiga tyska staden Lindau och gå runt i de trevliga butikerna och ta en fika. Vill man inte ta båten kan man fortsätta utforskandet av Bregenz.

Dag 4 - Mainau

Efter frukost reser vi västerut längs Bodensjön genom Schweiz och Tyskland till blomsterön Mainau. Här strövar vi omkring bland vackra blomsterfigurer, orkidéer, dahlior, rosor, palmer m.m. och njuter av tillvaron. Man har byggt hela konstverk av blommor som byts ut efter säsong. Att välja ut sin favorit bland alla de vackra och väldoftande rosorna brukar vara populärt samt att titta in i fjärlshuset om det inte är för varmt. På eftermiddagen återvänder vi till Bregenz där vi har tid att gå runt på egenhand innan kvällens middag.

Dag 5 - Bregenz-Oberammergau

Vi lämnar Bregenz på morgonen och färdas österut till resans huvudmål Oberammergau.

Under 30 åriga kriget härjades större delen av Europa av digerdöden och för att skonas från denna hemska farsot vände invånarna i Oberammergau sig till Gud och lovade att vart tionde år spela upp ett passionsspel som ett bevis för sin tacksamhet. Första gången spelen uppfördes var på kyrkogården under pingsten år 1634, men under årens lopp har man moderniserat både scen och skådespel.

Man spelar fortfarande på en friluftsscen men åskådarplatserna är nu för tiden under tak och med värmeslingor i golvet.

Skådespelet som framförs endast av Oberammergaubor handlar om Jesu lidande och förenar dåtid med nutid i ett dramatiskt bibelspel. Både text och musik är gjort av Oberammergaubor och det deltar cirka 2200 personer på eller bakom scen. I denna lilla ort endast en mil från den österrikiska gränsen samlas människor från hela världen vart tionde år (med vissa undantag) för att se passionsspelen. Av denna anledning får vi inte alla plats på ett och samma hotell utan får dela upp oss på olika boendalternativ i och omkring Oberammergau. (Enkelrum är svåra att få tag i här.) Föreställningen pågår från kl. 13.30 till cirka kl. 21.30. Man har en tre timmars paus på då vi samlas för en gemensam middag där även drycken ingår. Det finns då också tillfälle att titta på en annan av stadens gamla traditioner - träsnideri. Vi har högsta biljettklass till föreställningen. Cirka 16 mil.

Dag 6 - Oberammergau-Baunatal

När vi ätit frukost tar vi farväl av Oberammergau men färdas först bara den korta sträckan till Steingaden där vi gör ett stopp för att titta in i den fantastiska vallfärdskyrkan Wieskirche. Här efter fortsätter färden norrut längs den romantiska vägen upp till Würzburg. Svenskarna lyckades inta den här staden genom sin krigslist under 30-åriga kriget och lät därefter förbättra fästningen så det inte skulle kunna ske igen. Målet för dagen är annars Baunatal där vi bo en natt på Best western Ambassador Hotel. Cirka 57 mil.

Dag 7 Baunatal-Hemorten

Då var det dags att vända hemåt. Vi passerar Hamburg och Lübeck på vår väg till Färjan i Puttgarden. Sen fortsätter vi över de danska öarna till Öresundsbron och Skåne.

Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA

Avgångar

Avgång:

2022-09-05

Pris från:

16 995 kr