

Prosecco och Venedig



BESKRIVNING

Prosecco och Venedig

5 dagar

En sprudlande resa på det som en gång var Italiens äldsta vinväg, Strade del Prosecco. Där vi bor kungligt och besöker tre intressanta vingårdar och tar en båttur till det romantiska Venedig.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa Köpenhamn-Venedig t/r. Bussresa med lokalt bolag Övernattning i dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag fem. Utflykter enligt programmet samt tre vinprovningar och båttur till Venedig. Skatter och reseledarservice

Dag 1 Hemorten-Treviso

Flyget avgår från Köpenhamn till Venedig på förmiddagen. Här väntar vår transfer på att köra oss till Treviso. Treviso är en skön medelstor stad med en charmig gammal stadskärna, trånga gränder och kanaler och faktiskt inte så mycket turister. Vi bor i ett område med flera stora Venetianska villor på Park Hotel Villa Fiorita. Det är en fantastisk villa som är utsökt restaurerad till hotell. Här kan vi koppla av vid poolen och avnjuta smakfulla middagar på kvällarna.

Dag 2 Treviso

Vi börjar med en stadsrundtur och får se det viktigaste av vad Treviso har att erbjuda. Det blir även fritid för egna strövtåg och något att äta. På eftermiddagen ger vi oss ut till Castello di Roncade. Här får vi en rundvisning i villan som har anor sen 1500-talet samt i vinodlingen. Familjen Bassetti som har ägt huset i snart hundra år sköter vinodlingen med kärlek och turen avslutas med att vi får prova fem sorters prosecco.

Dag 3 Strada del Prosecco

Den första vinvägen i Italien utgick från Conegliano och gick upp till Valdobbiadene. Den kallades för Strade del Prosecco. Med tiden ville fler gårdar vara med på segerkonceptet och även gårdarna uppåt bergen ville ansluta till vägen. Vi gör idag besök på två vingårdar där vi både får se oss omkring och prova dess viner. På den ena väntar dessutom lunch. Prosecco var tidigare namnet på en grön druvsort som senare bytte namn till Glera och är grunden i det vitt mousserande vinet som idag kallas prosecco. Detta fruktiga aromatiska vin delas sen in i frizzante som är mer pärlande och spumante som har större bubblor. Dessa uppstår genom en andra jäsnings i trycktank men allt detta får vi veta mer om under besöket.

Dag 4 Venedig

Nu lämnar vi vinet för en dag och tar istället båten till Venedig. Båten avgår från Tronchetto och tar oss nästan ända in till Markusplatsen i Venedig. Här väntar en lokalguide på att visa oss runt bland genom stadens gränder och kanaler i romantikens viktigaste stad. På tillbaka vägen åker vi i mindre båtar och genom Canal Grande till Tronchetto där bussen väntar på att ta oss tillbaka till hotellet i Treviso.

Dag 5 Treviso-Hemorten

Efter en lugn förmiddag är det dags att ta farväl av Italien så vi packar väskorna och tar oss ut till flygplatsen vid Venedig. Flyget till Kastrup tar cirka två timmar och vi får möjlighet att smälta våra intryck efter en härlig resa i ett smakfullt Italien.

HOTELLFAKTA

Avgångar

Avgång:

2019-10-07

Pris:

10 495 kr